

## Biljoenen bikini's

‘Wat voor een bikini heb jij?’ vraagt Iris.

‘O nou, je weet wel. Zo’n gewone,’ liegt Merel. Ze heeft eigenlijk een badpak. *Blauw*.

‘Ik vind deze wel gaaf.’

Iris houdt een gele bikini met grote bloemen omhoog. Ze staan in een winkel waar badkleding en surfplanken worden verkocht. Merel kijkt naar het prijskaartje aan de bikini: oef!

‘Hij is wel superduur,’ zegt ze.

‘Ik heb gespaard.’ Iris haalt een andere bikini uit het rek.

‘Deze is ook wel mooi: met een string.’

‘Dan loop je in je blote billen,’ zegt Merel.

‘Geeft niks,’ zegt Iris, ‘ik heb mooie billen.’

Ze schieten in de lach.

‘Eigenlijk moet ik ook een nieuwe bikini.’ Merel kijkt om zich heen. De winkel hangt vol bikini's, biljoenen bikini's. Welke zal ze nemen? Naast de nieuwe Iris kan ze niet in een truttig blauw badpak gaan lopen. Maar welke bikini is *hot* en welke is hopeloos?

‘Wat denk je van deze?’ vraagt Merel, wijzend naar een knal-oranje bikini op een paspop.

Iris kijkt kritisch naar Merel en naar de bikini. ‘Nee, oranje, dat kan echt niet. Daar ben jij veel te wit voor. Als je een lichte huid hebt, moet je geen felle kleuren dragen, staat in de *Celebrity*. Je kunt beter een warme kleur nemen. Zoals dit.’

Iris kiest een bruine bikini met gouden bandjes uit. Het broekje heeft een dun ceintuurtje met diamantjes. Ze houdt het Merel voor. ‘Zie je wel? Staat veel mooier.’

Merel kijkt naar de bikini. Die is echt bling-bling. Voor een topmodel, met borsten.

Merel vindt haar eigen borsten nog niet echt op borsten lijken, meer op puntige puddinkjes. Ze aarzelt.

'Ga passen.' Iris duwt haar in de richting van de paskamertjes.

'Hij staat je echt hartstikke mooi, dat zul je zien.'

In de paskamer trekt Merel haar kleren uit. Ze kijkt in de spiegel. Haar onderarmen zijn best bruin, maar haar lijf en haar bovenarmen zijn nog zo bleek dat het net lijkt of ze een T-shirt van wit vel aanheeft.

Het kan Merel niet schelen dat ze nog niet overal bruin is, maar Iris – de nieuwe Iris – zal het vast stom vinden.

Dat wil ik niet, denkt Merel, dat ze me stom vindt.

Iris en zij waren altijd elkaars beste vakantievriendinnen. Ze vonden precies dezelfde dingen leuk en stom.

Merel weet niet wat de nieuwe Iris leuk vindt. Waarschijnlijk dingen die in de *Celebrity* staan.

Merel trekt de bikini aan. In de spiegel staat een meisje met puddingborsten en wit vel, maar wél een fantastische bikini. Ze stapt aarzelend het pashokje uit.

'En, wat vind je?' vraagt ze aan Iris.

'O ... leuk, mooi. Dat staat je echt goed,' zegt Iris, maar ze klinkt niet erg enthousiast. 'Eh, Merel ... voordat je naar het strand gaat, moet je nog wel een kleurtje krijgen, hoor. En misschien moet je iets met je haar doen. Het staat nu zo ...'

'Zo ...?' vraagt Merel.

Ze weet niet of ze het wel wil horen. Zo stom? Zo duf? Zo echt iets voor een achtstegroeper met witte puddingborstjes?

'Zo niet ... niet helemaal je-weet-wel,' zegt Iris. 'Maar daar kunnen we wel wat aan doen.'

Ze duikt met haar eigen bikini's een paskamer in.

'Ik ga een complete *make-over* geven!' roept ze over de scheidingswand naar Merel. 'Straks als we thuis zijn.'

Eigenlijk wil ik dan bij Iskander gaan kijken, denkt Merel.

Maar een complete *make-over*, dat klinkt best gaaf. Dat deden ze vroeger ook, kliederden met tante Jetta's make-up. Merel als clown, Iris als bruid van Dracula.

Merel trekt haar eigen kleren weer aan. Die bikini koopt ze. Hij is niet goedkoop, maar als ze niet te veel ijsjes koopt, komt ze de zomer wel door met haar zakgeld.

Ze heeft geen zin om stom gevonden te worden door de nieuwe Iris. Dit gaat haar *Big Holiday* worden, en ze laat hem door niemand verpesten.

